

DE TWAALF TRADITIES

Pagina 247 uit het grote boek anonieme alcoholisten

Een - Ons gemeenschappelijk welzijn moet op de eerste plaats komen; persoonlijk herstel hangt af van de eenheid in AA.

Twee - Wat betreft het doel van de groep is er maar één uiteindelijke autoriteit een liefhebbende God zoals Hij Zichzelf kan uitdrukken in ons groepsgebeten. Onze leiders zijn slechts vertrouwde dienaren; zij regeren niet.

Drie - Het enige vereiste voor AA lidmaatschap is het verlangen op te houden met drinken.

Vier - Elke groep moet autonoom zijn behalve in aan gelegenheden die andere groepen of AA in zijn geheel betreffen.

Vijf - Elke groep heeft maar één hoofddoel - haar boodschap uitdragen aan de alcoholist die nog steeds lijdt.

Zes - Een AA groep moet nooit een verwante voorziening of een onderneming van buiten steunen, financieren of de naam van AA ermee verbinden, opdat problemen met geld, eigendom en prestige ons niet van ons hoofddoel afleiden.

Zeven - Elke AA groep moet zichzelf bijdragen van buitenaf afwijzen. volledig bedruipen en bijdragen van buitenaf afwijzen

Acht - Anonieme Alcoholisten moet altijd niet professioneel blijven, maar onze dienstenbureaus mogen speciale medewerkers in dienst nemen.

Negen - AA als zodanig mag nooit georganiseerd worden; maar we mogen wel dienstenraden of comités in het leven roepen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn aan degenen die ze dienen.

Tien - Anonieme Alcoholisten heeft geen mening over kwesties van buiten, vandaar dat de naam van AA nooit betrokken mag raken in enig publiek geschil.

Elf - Ons beleid ten aanzien van publiciteit is eerder gebaseerd op aantrekkingskracht dan op reclame; we moeten altijd onze persoonlijke anonimiteit blijven behouden als het gaat om pers, radio en tv.

Twaalf - Anonimiteit is de spirituele grondslag van al onze Tradities, deze herinnert ons er altijd aan dat we principes plaatsen vóór persoonlijkheden.